

Voor wie is het ECW?

Bestemd voor alle Rotterdammers

Onderwijs, jeugd en jongeren vormen de eerste doelgroep van het ECW, maar ook andere sectoren van de samenleving zullen gebruik maken van het ECW: leraren, groepsleiders, ouders, beleidsmakers en bestuurders, het bedrijfsleven, de politie, betrokken burgers en toeristen, overheids- en publieke diensten.

.....
Schooldirecteur: *als ik op het schoolplein kijk valt het me op dat kinderen bij het ouder worden steeds meer samenscholen in cultureel bepaalde subgroepjes. Moeten we als school daar wat mee?*
.....

Naast ontmoeting en exposities organiseert het ECW cursussen, excursies, trainingen, debatten, gastlessen en colleges. Kortom, het ECW is er voor elke Rotterdammer!

.....
Manager van een middelgroot bedrijf: *de teamgeest onder mijn medewerkers zou veel beter worden als ze wat meer wisten van elkaars achtergronden. Maar hoe gooi ik die tent eens open?*
.....



Wat vragen we van u?

Om het ECW van de grond te krijgen hebben we startkapitaal nodig. Gemeente, kerken, synagogen, moskeën en scholen reageerden al positief, maar het geld moet in deze tijd toch vooral komen van fondsen, bedrijven en particulieren. Wij hopen dat u ons met een bijdrage op weg wilt helpen. Wij vragen u ook mee te denken hoe we dit ECW voor elkaar kunnen krijgen!

U kunt uw gift overmaken op rek.nr. NL92 INGB000 9313856.

Graag maken we met u een afspraak om verdere mogelijkheden te bespreken. U kunt ons bellen en/of mailen.

Organisatie ECW

Het ECW maakt deel uit van Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam en heeft een Comité van Aanbeveling met prominente leden uit politiek, onderwijs, religie en wetenschap (zie: website). De Stichting heeft een ANBI-status.



STICHTING VEELKLEURIGE RELIGIES
ROTTERDAM
Hang 14, 3011 GG Rotterdam

rek.nr. NL92 INGB000 9313856
www.veelkleurigereligiessrotterdam.nl
info@veelkleurigereligiessrotterdam.nl

010 -4116085

uitgave: februari 2016



Naar een Educatief Centrum Wereldreligies in een wereldstad

Rotterdam...
divers en veelkleurig
en wij leven daar samen

Een Educatief Centrum Wereldreligies (ECW) in Rotterdam

Wat weten we eigenlijk van elkaar?

Wij leven in een mooie stad waar mensen uit alle hoeken van de wereld met velerlei culturele en religieuze achtergronden samenwonen. En onze kinderen groeien daar op. Maar hoe leer je om ook echt **samen** te leven? Wat weet je eigenlijk van elkaars levensvisie, achtergrond, waarden en geloof?

Jongeren van nu geven straks de samenleving verder vorm. Om samen te leven is het belangrijk kennis te hebben van elkaars achtergronden: humanisten, joden, hindoes, christenen, moslims, boeddhisten en al die andere levensvisies. Dat leidt tot meer begrip en respect voor elkaars overtuiging en het ontdekken van gedeelde waarden.

Daarom verdient Rotterdam een ECW, een plek waar zowel kinderen als volwassenen elkaar ontmoeten, nieuwsgierig worden naar elkaars achtergrond en samen **vooroordelen en stereotypen af kunnen breken** om zo met respect voor verschillen met elkaar te (leren) leven.

Naar een Educatief Centrum Wereldreligies!

Al enige jaren organiseert de stichting Veelkleurige Religies Rotterdam voor het onderwijs bezoeken aan allerlei gebedshuizen in de stad (tempels, kerken, synagogen, moskeeën en mandirs), excursies en veelkleurige gesprekken. Vele leerlingen en volwassenen hebben zo ervaren dat de ontmoeting met de ander je een rijker mens maakt.

Er is een groeiende belangstelling voor deze bezoeken en voor de andere projecten waarbij Rotterdammers elkaars achtergrond leren kennen.

Daarom komen we nu tot de oprichting van een informatie- en ontmoetingscentrum voor levensbeschouwing en samenleving, uniek in Rotterdam en in Nederland.

